

Verslag Gewestelijke Finale bandstoten 1e klasse

Na het district gewonnen te hebben kon mij opmaken voor de gewestelijke finale. Deze zou gehouden worden op zaterdag 15, en zondag 16 april. Huh, 2 dagen, dat is raar. Uiteindelijk kwam de vrijdag er toch bij. Normaal gesproken zouden we, Jan van Oosten ging n.l. ook naar het gewest, samen een hotelletje hebben geboekt maar dat ging vanwege de Keukenhof niet door. Belachelijke prijzen. Normaal +/- 70 euro maar nu in de aanbieding 270 euro. Dat was dan in hotel de Duif in Lisse. Ook verderop in de buurt was het niet te doen. Dan maar heen en weer rijden.

Dan de wedstrijden. In principe kan in deze klasse iedereen van elkaar winnen dus het zal wel een slachtpartij worden. De moyennes lagen allemaal heel dicht bij elkaar. Mijn eerste tegenstander was Dirk Schaaf. Deze man bleek achteraf een hoofdklasse libre te zijn. Hij was als 6e geëindigd bij de gewestelijke finale dus eentje van niveau. Gelukkig wist ik dit niet van te voren en was er op gebrand om in ieder geval goed te beginnen en wist deze partij winnend af te sluiten in 22 beurten, dus prima. Ik stond meteen bovenaan, ha,ha. Het gevolg was dat ik de 2e partij tegen de onderste moest spelen. Deze was ingestroomd omdat er een paar uitvallers waren en z'n moyenne was het minst van allemaal maar ik was op mijn hoede. Je weet het nooit hè. Ook deze wist ik winnend af te sluiten in 19 brt. Er zat dus een stijgende lijn in en bleef bovenaan staan. De vrijdag werd dus goed afgesloten.

Zaterdag begon een stuk minder. Ik moest op een tafel spelen die vreemd liep, althans, dat vertelden degenen die daar al op hadden gespeeld, waaronder Jan van Oosten. De moyennes waren heel slecht. Tussen de 1 1/2 en 2. Mijn tegenstander Piet Roemer en ik konden het er inderdaad niet op vinden en tot overmaat van ramp verloor ik deze partij ook nog eens. Mede doordat Piet in de laatste 3 beurten er 25 caramboles wist uit te persen en ik bleef steken op 49. Mijn moyenne 1,580. Zodoende zakte ik van de 1e plaats. Pot verdorie. Detail: Piet had in dezelfde lokaliteit ook van mij gewonnen tijdens de Gewestelijke finale driebanden.

Mijn 4e partij was tegen Jan van Oosten, en laten we eerlijk zijn, hij is de beste bandstoter. Ik dacht, pfff, tegen hem, nu al, daar gaat mijn eventueel kampioenschap. We waren allebei heel geconcentreerd en tot een paar beurten voor het einde speelden we boven de 3. Jan maakte toch wat foutjes en kon ik de partij naar mij toe trekken in 19 brt. Moyenne 2,894. Deze hindernis was weer genomen. Dit was Jan z'n 2e nederlaag al. Er waren nu 3 koplopers. Dirk Schaaf, Kees Bakker en ik. De rest volgde op de voet.

De 5e partij was tegen Alfons Dekker. Ook een aardige man, ze waren trouwens allemaal aardig hoor, het was een gezellig clubje bij elkaar. Maar aardig of niet, ik laat hem niet winnen, als het kan hoor. Maar deze partij ging ook weer op die k't tafel. Het ging weer onwijs slecht bij mij. Alfons gaf weinig weg en maakte zelf zijn puntjes. Ik stond 53-44 achter en dacht dat ik deze partij niet meer kon winnen maar soms komen er dan krachten boven drijven die ik zelf niet ken. In mijn laatste kans maakte ik een serie van 11 en won toch nog. Wel een slecht moyenne 1,833. We bleven met z'n drieën bovenaan maar mijn moyenne daalde erg snel. Dirk Schaaf en ik scheelde maar 6 honderdste in mijn voordeel.

De 6e partij was tegen Antoon Steltenpool. Volgens mij moeten jullie deze man ook wel kennen want hij draait al wat jaartjes mee enhij is 87 jaar. Petje af maar ondanks dat wilde ik niet van hem verliezen. Enfin, weer op een rottafel. Er stonden

2 dezelfde tafels die voor mij niet lekker liepen. Gelukkig had Antoon niet z'n moment en gelukkig voor mij mistte hij nog wel eens een maakbare bal. Omdat het moyenne straks misschien wel scherprechter zal worden hield ik ook de partij van Dirk Schaaf in de gaten. Die had het ook moeilijk. Spanning??. Enfin we wisten allebei te winnen in 31 brt. Dus het moyenne bleef hetzelfde verschil houden en moest de laatste partij uit maken wie kampioen zou worden. We stonden n.l. nu met z'n tweeen bovenaan want Kees Bakker had verloren. We moesten alleen niet tegen elkaar. Hij moest tegen Piet Roemer en ik tegen Kees Bakker. Met Kees had ik niet zo veel moeite hoewel de beurten aardig opliepen. Teveel ten opzichte van Dirk want die had minder beurten dan ik en was bijna uit. Hij stond op 54-45 voorsprong en moest dus nog 1 carambole. Ik zag mijn geest al dwalen en rekende uit dat ik 2 beurten teveel had gemaakt. Dat zou zuur zijn om op die manier niet kampioen te worden. Maar Piet die eerst bijna mijn ondergang was bleek nu mijn redding. Hij moest 2 moeilijke snijballen maken, ik stond erbij en keek ernaar met toegeknepen billen, maar hierna liep het aardig. Hij zou er toch geen 10 maken, dat leek mij sterk, maar het onverwachte gebeurde, hij maakte er wel 10 en kon Dirk alleen nog maar gelijk komen en was ik kampioen. Hoe was het mogelijk!!! Nu op naar Langeraar (2,3 en 4 juni) dat ligt hemelsbreed 20 km van Sassenheim.

P.s. Gerrit Schrijver, gefeliciteerd met jouw gewestelijk kampioenschap 2e klasse bandstoten.

Jaap Middellie (B.V. Kaper)